

Προς τον  
κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου  
Υπουργό Οικονομικών

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ  
143/2010



HATTA  
HELLENIC ASSOCIATION  
OF TRAVEL  
& TOURIST AGENCIES

- Κοιν.**
1. κ. Θεόδωρο Πάγκαλο  
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
  2. κ. Χαράλαμπο Παμπούκη  
Υπουργό Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ
  3. κ. Παύλο Γερουλάνο,  
Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού
  4. κα. Αγγελική Γκερέκου  
Υφυπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού

Αθήνα, Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ο HATTA εκπροσωπώντας τον κλάδο των τουριστικών γραφείων, ο οποίος αποτελεί τον καταλύτη του τουριστικού γίγνεσθαι της χώρας έχει σοβαρές ενστάσεις σε σχέση με το φορολογικό νομοσχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση.

Το άρθρο 6 παράγραφος 10 του φορολογικού νομοσχεδίου αναφέρεται στην υποχρέωση των επιχειρήσεων να παρακρατούν για κάθε συναλλαγή άνω των 300 ευρώ, για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου και νομική έκδοση αυτού, ποσό ίσο με 8% της καθαρής αξίας της συναλλαγής, το οποίο ακολούθως θα αποδίδεται στο κράτος στο τέλος του μήνα, με παράλληλη υποχρέωση υποβολής ετησίων οριστικών καταστάσεων για τις συναλλαγές αυτές.

Αυτό το άρθρο εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για τον κλάδο μας, ο οποίος ως επί το πλείστον απαρτίζεται από μικρές έως πολύ μικρές επιχειρήσεις οικογενειακού κυρίως χαρακτήρα. Δεν είναι υπερβολή εάν πούμε ότι αυτό το άρθρο θέτει την ύπαρξη μας σε αμφισβήτηση.

Οι πρώτες επιπτώσεις που διαφαίνονται είναι οι εξής:

- Πολλές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να επιβαρυνθούν με κάποιο σημαντικό κόστος για να επεξεργαστούν αυτή τη νέα υποχρέωση που προκύπτει από κάθε σχεδόν συναλλαγή. Αυτή η αλλαγή σημαίνει ήδη ακόμα μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας σε δύσκολες εποχές,



μέγας χορηγός



χορηγός



χορηγός  
επικοινωνίας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ



Ιωσήφ Ρογών 11, 117 43 Αθήνα / 11 Iossif Rogon Str. • 117 43, Athens, Greece  
Tel.: (+30) 210 9223 522 • Fax: (+30) 210 9233 307 • e-mail:hatta@hatta.gr • Website:www.hatta.gr

- Αυτόματα ένα ποσό της τάξης του 8% του κύκλου εργασιών μας θα φύγει από τα ταμεία των επιχειρήσεων μας, την ίδια στιγμή όπου η πιστωτική επέκταση από την πλευρά των τραπεζών συνεχώς μειώνεται. Η σωστή ροή κεφαλαίου είναι απαραίτητη πλέον, όχι για την κερδοφορία μας αλλά για την επιβίωση μας,
- Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες του κλάδου μας έχουν κερδοφορία μικρότερη από 8% (Ο ΜΣΚΚ είναι 8% για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών που σημαίνει ότι το πραγματικά αποκτώμενο καθαρό κέρδος από τις επιχειρήσεις του κλάδου μας είναι πολύ μικρότερου ποσοστού). Όταν το κράτος θέλει να παρακρατήσει πόσο που είναι μεγαλύτερο από το μικτό κέρδος των επιχειρήσεων μας, αυτό είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει πολλές από τις επιχειρήσεις μας σε μααρασμό και εν τέλει στο κλείσιμο,
- Δημιουργείται μία σημαντική στρέβλωση στην οικονομία καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης από επιχειρήσεις που εδρεύουν στο εξωτερικό. Εάν υιοθετηθεί το επίμαχο άρθρο, αμέσως οι ανταγωνιστές μας από το εξωτερικό αποκτούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με εμάς και οι επιχειρήσεις μας θα μπουν στο περιθώριο. Ο τουρισμός είναι εξαγωγικό προϊόν και είναι προς το συμφέρον της χώρας η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαχείριση του προϊόντος από ελληνικές επιχειρήσεις που στηρίζουν την απασχόληση και την οικονομία της χώρας. Αυτό το άρθρο ουσιαστικά δίνει τη χαριστική βολή στον κλάδο των τουριστικών γραφείων. Επί της ουσίας σπρώχνει τον Έλληνα επιτηδευματία να συναλλάσσεται απευθείας με ξένους συναδέλφους, παρακάμπτοντας τον Έλληνα τουριστικό πράκτορα, θέτοντας εκ ποδών τον κλάδο των τουριστικών γραφείων ο οποίος στο παρελθόν τόσα έχει προσφέρει στον τόπο.
- Δεν είναι δυνατόν να αποδίδουμε στο κράτος χρήματα τα οποία δεν έχουμε εισπράξει. Είναι γνωστό ότι η αγορά υποφέρει, ενώ σε επίπεδο πωλήσεων χονδρικής ο χρόνος αποπληρωμής των υπηρεσιών μας ξεπερνά τους τρεις μήνες.

Ο Σύνδεσμός μας έχει όλη την καλή διάθεση να βάλει πλάτη προκειμένου να βγει η χώρα από τη δύσκολη θέση που βρίσκεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η βιωσιμότητα του κλάδου μας θα μπει σε αμφισβήτηση.

Θέση του κλάδου είναι ότι τα φορολογικά βάρη θα πρέπει να επιβαρύνουν τον φορολογούμενο ανάλογα με τις δυνάμεις του. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ομάδες θα πρέπει να υποχρεώνονται να φορολογούνται για αυτά τα οποία πραγματικά κερδίζουν, ενώ επιτέλους η φοροδιαφυγή θα πρέπει να παταχθεί με κάθε μέσο.

Επί της ουσίας της συγκεκριμένης διάταξης θα πρέπει να διευκρινιστεί στον όρο αμοιβές, για τις οποίες εκδίδονται τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία, ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται. Ενδεικτικά,



- Η πώληση εισιτηρίων είναι μεταξύ των θεωρουμένων αμοιβών παρεχομένων υπηρεσιών;
- Το λεγόμενο service fee το οποίο υποκατέστησε την λαμβανόμενη προμήθεια από τις αεροπορικές εταιρίες περιλαμβάνεται μεταξύ των θεωρουμένων αμοιβών των παρεχομένων υπηρεσιών;
- Οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων τις οποίες κατά κόρων έχουν τα γραφεία ταξιδίων είναι μεταξύ των θεωρουμένων αμοιβών παρεχομένων υπηρεσιών;

Σε υποτιθέμενο σενάριο εργασίας το οποίο δεν απέχει από την πραγματικότητα μία επιχείρηση του κλάδου μας που παρέχει υπηρεσίες μόνο σε επιτηδευματίες θα περιμένει τις πωλήσεις και άρα τις εισπράξεις κάτω των 300 ευρώ για να βάλει χρήματα στο ταμείο της. Διαφορετικά θα έχει προπληρώσει τον φόρο επί των κερδών της σε ποσοστό μεγαλύτερο του 100% αυτών, στο οποίο εάν προστεθεί και προκαταβολή του φόρου που είναι σήμερα 65 ή 80%, ανάλογα με τον νομικό τύπο της επιχείρησης, τότε θα έχει στραγγίξει οικονομικά σε επιβράβευση του φορολογικού νομοθέτη που αγνοεί τα σημαντικά οικονομικά δεδομένα της χώρας μας. Η χώρα μας έχει επιλεγεί από τους σοφούς εταίρους μας της Ευρώπης σαν χώρα παροχής υπηρεσιών. Αυτή λοιπόν την παροχή υπηρεσιών ο νομοθέτης προσπαθεί να την εξανεμίσει, με αποτέλεσμα η Ελλάδα μας να μην διαθέτει κανένα παραγωγικό κλάδο.

Ο HATTA επιφυλάσσεται για το υπόλοιπο κείμενο του σχεδίου νόμου, το οποίο προσπαθεί να επεξεργαστεί με σκοπό να εντοπίσει και άλλες «εκπλήξεις» που πιθανόν κρύβει για τον κλάδο των τουριστικών γραφείων.

Καλούμε την Κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτό το φοροεισπρακτικό μέτρο το οποίο περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά λύνει. Καταλύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μας, καταστρέφει τη ρευστότητα μας, αυξάνει το κόστος λειτουργίας μας και εν τέλει μας οδηγεί στην καταστροφή.

Με εκτίμηση,

Αργυρώ Φίλη  
Πρόεδρος

Μάριος Καμμένος  
Γενικός Γραμματέας